

# Gudstjenester

# Velling Sogn

Sep. - okt. - nov. 2019

	Højmark	Lem	Velling
<b>September</b>			
1.	11.s.e.trin	10.30 HB	09.00 HB
8.	12.s.e.trin	10.30 HB	09.00 HB
15.	13.s.e.trin	10.30 VL	09.00 VL
22.	14.s.e.trin	09.00 HB	10.30 VL
29.	15.s.e.trin	09.00 VL	10.30 <sup>1</sup> VL
<b>Oktober</b>			
6.	16.s.e.trin	14.30 <sup>2</sup> HB	10.30 VL
13.	17.s.e.trin	10.30 HB	09.00 HB
20.	18.s.e.trin	09.00 VL	10.30 VL
27.	19.s.e.trin	19.00 <sup>3</sup> HB	10.30 VL
<b>November</b>			
3.	Alle Helgens dag	17.30 HB	10.00 HB
10.	21.s.e.trin	09.00 VL	10.30 VL
17.	22.s.e.trin	09.00 HB	10.30 HB
24.	Sidst s. i kirkeåret	10.30 HB	09.00 HB
<b>December</b>			
1.	11.s.e.trin	09.00 <sup>4</sup> HB	10.30 <sup>4</sup> HB

HB = Hanne Byskov  
VL = Vivian Linnebjerg

<sup>1</sup> Høstgudstj. Efterfølgende servering fra Toms Cykelcafe opstillet ved graverboligen. Hotdogs, sodavand og kaffe til alle

<sup>2</sup> Svampetur og høstgudstjeneste

<sup>3</sup> Johnny Cash musik/gudstj.

<sup>4</sup> Lem-Koret medvirker



## London, Churchill og San Diego

Sidste år vandt den britiske skuespiller, Gary Oldman, en velfortjent Oscar for sit portræt af Winston Churchill i spillefilmen Darkest Hour. Den tager afsæt i maj 1940, hvor Churchill som nyvalgt britisk premierminister stod over for en nær-mest umulig beslutning: Skulle han føre Storbritannien i krig mod de fremadstormende tyskere, velvidende at det meste af Europa efterhånden var tabt, eller skulle han forhandle med Hitler med Mussolini som mellemmand?

I en underjordisk bunker under trafik og travlhed i gaderne omkring Westminster i London er der i dag åbnet for de hemmelige krigsrum, hvor den mørkeste stund i Storbritanniens historie udspillede sig. Her mødtes ministeren, krigskabinetet og stabscheferne i al hemmelighed og drøftede og lagde krigsførelsesstrategier. Enhver beslutning kunne vise sig at være katastrofal, og landets fremtid balancerede på en knivsæg! Churchill vandt som bekendt krigen (med lidt hjælp fra USA). Hans eftermæle er, ikke uden grund, fyldigt.

Vi var 16 præster fra Skjern Provsti på studietur til London, hvor vi blandt andet besøgte Churchill War Rooms. Jeg var ikke på forhånd bekendt med museet. I det hele taget kunne mit kendskab til Sir Winston Leonard Spencer Churchill koges ned til en mand med hat og stok, til tider iført slåbrok, men altid høj cigarføring i den ene hånd og en whiskeysjus i den anden. Og jo jo, jeg kender også mange af citaterne. Men hvilken åbenbaring der kom mig i møde der i det dunkle. Ikke mindst Churchills personlige historie og fortælling. Sjovt nok havde de fleste af os lagt mærke til et lille undseeligt citat, som vi vel fandt genkendeligt med præstegeringen: *"I have always earned my living by my pen and my tongue"* (Jeg har altid ernæret mig ved min pen og min tunge). Men derfra ophører al sammenligning også. Sandelig sandelig siger jeg jer: Den mand var af en særlig støbning.

Jeg tog ikke mange fotos på studieturen, men her bagefter kan jeg se, at der er et gennemgående tema i de få, jeg har. Jeg har simpelt hen fotograferet skilte: Arsenal Football Club (ved Highbury Underground), Pasta Evangelists (i Harrods), Corpus Christi College Playroom (i Cambridge), Gifts for interesting people (jeg skulle været gået ind og se, hvilke gaver det skulle være). Og så siger man, at en ulykke sjældent kommer alene. Det gør et Churchill-citat åbenbart heller ikke.

...fortsættes side 3

## Velling Sogn

**Folderen** udgives af Velling Menighedsråd og udkommer 4 gange årligt.

### Redaktion

Vivian Linnebjerg · vrl@km.dk

### Deadline

Den 15. november 2019 - kun rubriktekster

### Opsætning og Grafisk design

Anette Kirk Jepsen

### Oplag

750 stk.

## Kirkelig vejviser

### Velling kirke er åben

alle dage fra kl. 8.00-16.00.

### Sognepræst Vivian Linnebjerg

Tlf. 97 32 16 18, Mail: vrl@km.dk

Træffes på telefon, mail eller i præstegården. Mandag fri.

### Graver Maja O. Hansen

Tlf. 23 70 18 57, Mail: vellingkirke@mail.dk

Træffetid tirsdag-fredag kl. 9.00-15.00

### Menighedsrådet:

- \* **Formand** Olav Kristensen, Velling Kirkeby 2a, Velling. Mail: olk@city.dk
- \* **Næstformand og kontaktperson** Ellen Lundsgaard Haubjerg, Velling Kirkeby 15, Velling. Mail: el.lundsgaard@gmail.com
- \* **Kirkeværg** Lisbet Kirk, Velling Kirkeby 6, Velling. Mail: lisbetkirk@yahoo.dk
- \* **Kasserer** Annette Jeppesen, Skraldhedevej 15, Velling. Mail: tanabyg@gmail.com
- \* Inge-Lise Kristensen, Velling Kirkeby 29, Velling. Mail: ingelise.henning@gmail.com
- \* Lotte Møller, Velling Kirkeby 227, Velling. Mail: lotte@frikvarter.eu

## Kirkelige handlinger

**Dåb:** 4.8 (2)

**Vielser:** 8.6

**Begravede/bisatte:** 1.6, 1.8, 7.8



### Orglet i Velling kirke

Det er konstateret, at orglet har for højt lydniveau for organisterne. Derfor har det været ude af drift siden 2. påskedag.

Men nu er der fundet en løsning OG! også bevilget penge hertil.

Orglet vil inden for nærmeste fremtid blive omintoneret. Det betyder, at en der har forstand på det (ikke mig!), indretter orglet, så lyden dæmpes, og vi kan tage det i brug igen. Det må være snart.

P.v.a. Menighedsrådet  
Vivian

## I London, Churchill og San Diego

... fortsat fra side 1

Fra London tog jeg turen over Atlanten og tilbragte tre uger i San Diego (Californien). På en gåtur ved kysten, hvor udsigten er spektakulær, bilerne store og butikkerne dyre, så jeg tilfældigvis et skilt i knæhøjde: "We make a living by what we get, but we make a life by what we give", Winston Churchill (Vi ernærer os af det vi får (tjener), men vi lever af det, vi giver).

Jeg har gået her før, men ikke tidligere lagt mærke til dette skilt. Men jeg til-

lagde det en betydning, at jeg fik øje på det netop den dag, og det glædede mig overordentligt, at lige netop det' citat af Churchill står mejslet i messing i netop denne bydel, hvor husene er ubetalelige, og indkomsten mindst tredobbelt højere end gennemsnittet i resten af San Diego-området. Og mens jeg så ud over Stillehavet, var det som om, at alt gik op i en højere enhed.

Jeg ønsker alle et mildt efterår,  
Vivian

## Høstgudstjeneste - Søndag den 29. september kl 10.30

HØSTGUDSTJENESTE – giver det mening i en tid, hvor mange af os tænker på et tidligere medlem af det britiske kongehus, når vi hører navnet Ferguson, og en kartoffelrække er et mondænt københavnsk beboelseskvarter for den kreative klasse?

Dengang Danmark endnu var et landbrugssamfund, og folk rent faktisk var afhængige af høstens udkomme, kaldtes høstgudstjenesten for en takkegudstjeneste. Man takkede den højere magt for mad nok til at overleve indtil næste høst. I denne tak ligger også en omtanke for dem, der ikke har, hvad man selv har fået, og det var en del af bondens tankegods, at man delte af sin høst og gav af sit overskud. Et eksempel herpå finder vi i høstvisen, Marken er majet:

*Rev vi marken let  
Det er gammel ret  
Fuglen og den fattige skal også være mæt.*

"At rive marken let" er en gammel skik, som betyder, at der skal ligge noget tilbage på markerne efter høsten – til den fattige. Det er også denne over-skudstanke, der er baggrund for høstindsamlingerne i landets kirker den dag i dag. I Velling har vi to indsamlinger om året: den til jul og den i forbindelse med høstgudstjenesten. Der er derfor en god anledning til at lægge ekstra i kirkebøsssen. når vi fejrer årets høs med tanke på, hvad vi har af velstand og mad på bordet i rigelige mængder og medmennesker i relationer, der får livet til at dirre af nærvær og kærlighed.

I dagens anledning bliver kirken pyntet i høstens tegn, og som et nyt tiltag i år indbyder menighedsrådet alle på en høstfrokost! Toms Cykelcafe bliver stillet op i forlængelse af graverboligens garage, hvorfra der serveres forskellige slags hot-dogs, sodavand og kaffe. Det er gratis og alle er velkommen!