

Gudstjenester

Velling Sogn

December 2018 - Januar - Februar 2019

| | Højmark | Lem | Velling |
|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| December | | | |
| 2. | 1. s. i advent | 09.00 ¹⁺² HB | 10.30 ³ HB |
| 6. | De ni læsninger | | 19.00 ⁴ HB |
| 9. | 2. s. i advent | 17.00 ⁵ HB | 19.00 ⁶ VL |
| 16. | 3. s. i advent | | 10.30 VL |
| 23. | 4. s. i advent | 10.30 HB | 09.00 HB |
| 24. | Juleaften | 14.30 HB | 16.00 VL |
| 25. | Juledag | 09.00 HB | 10.30 VL |
| 26. | 2. juledag | | 10.30 ⁷ HB |
| 30. | Julesøndag | 09.00 VL | 10.30 VL |
| Januar | | | |
| 1. | Nytårsdag | 15.30 ⁸ HB | 17.00 ⁸ HB |
| 6. | H3KGs søndag | 10.30 ⁹ HB | 09.00 HB |
| 13. | 1. s. e. H3KG | 09.00 HB | 10.30 HB |
| 20. | 2. s. e. H3KG | | 10.30 HB |
| 27. | 3. s. e. H3KG | 09.00 VL | 10.30 VL |
| Februar | | | |
| 3. | 4. s. e. H3KG | | 19.00 ¹⁰ HB |
| 10. | Sidste s. e. H3KG | 10.30 HB | 09.00 HB |
| 17. | Septuagesima | 09.00 VL | 10.30 VL |
| 24. | Sexagesima | 09.00 HB | 10.30 HB |
| Marts | | | |
| 3. | Fastelavn | 10.30 HB | 09.00 HB |
| | | | 19.00 ¹¹ VL |

- 1 Børnekor medvirker
- 2 Efterfølgende kirkekafe i tårnrummet
- 3 Lejlighedskor medvirker
- 4 Grønnegadekoret medvirker
- 5 Familiegudstjeneste med Luciaoptog
- 6 Vellingkoret medvirker
- 7 Ønskesalmer
- 8 Vi ønsker godt nytår med brus og kransekage
- 9 Spejdernes nytårsstart
- 10 Kyndelmisse - konfirmander medvirker
- 11 Koncert med kammerkoret Gesta Danorum

HB = Hanne Byskov
VL = Vivian Linnebjerg



Julebudet til dem, der bygge

Det er den tid på året!

Ja, så skal vi til det igen: Dansen om juletræet!! og alt hvad det indebærer af diverse forberedelser. Julen er som bekendt forbundet med utrolig mange forestillinger, forventninger, gaver, gemmelege, minder, manier, penge, passioner, traditioner, tanker, uskikke, uhyrligheder og så videre og så hvidere. Og midt i denne voldsomme trængsel og alarm skal vi gud-hjælpe-mig også tænke på andre end os selv, hvis vi da ellers har julehjertet flettet på rette sted, og det kan godt være svært. Alle går rundt og "for-anstrenger" sig i disciplinen "at være god", for ellers vanker der, når den store fede røde mand kommer langvejs fra, oh helle dusseda, i sin bjældeklangkane med sit hohoho. You better watch out!!

Her i mørket og dødens skygge

Der er meget, der ligger uden for min fatteevne. Det vil række for vidt at komme ind på det alt sammen her. For nærværende brug vil jeg nøjes med at pege på fænomenet "jul". Det er som om, der sker noget med og i os. Julen kalder både det værste og det

bedste frem i os. For det meste mest det sidste. Rør blot ikke ved min gamle jul, så skal freden nok sænke sig over det ganske land, om ikke før, så i hvert fald, når bordet er dækket, anden fortæret, mandlen fundet og det andægtige øjeblik, hvor juletræet med sin pynt tændes. Inden det går løs i en eksplosion af ren rå materialisme, indfinder julefreden sig på mirakuløvis i de små hjem, måske kun i glimtvis øjeblikke, men det er alt nok. Vi fyldes af en glæde, som intet menneske kan give sig selv, i kraft af sig selv eller egne utvivlsom mange talenter, nemlig den dybe glæde, der er derved, at meningen med det hele ikke ligger i vores hænder, selvom vi resten af året sætter alle sejl til og kaster alle kræfter ind i projekt "at lykkes med lykken". Det er selvfølgelig min tolkning af vores samtid (der er ikke noget i denne verden, der er objektivt set!!!). Jeg synes dog, jeg fandt opbakning hertil fra debatredaktør på Kristeligt Dagblad, Johannes Henriksen. Han kommenterede et nyligt afholdt foredrag med en canadisk stjernepsykolog ved navn Jordan B. Peterson. Denne har skrevet en bog med titlen: 12 Rules for Life. Peterson tilbyder en modvægt til vor tids kaos ved at anvise en retning og opfordre til et liv i ansvar. Og det er åbenbart populær tale. Mange vil gerne have at vide, hvad de skal gøre i bestemte situationer, og hvordan de skal leve deres liv – helst forankret i videnskabelig frem for i religion!!!!

fortsættes side 2...

Velling Sogn

Folderen udgives af Velling Menighedsråd og udkommer 4 gange årligt.

Redaktion

Vivian Linnebjerg · vrl@km.dk

Deadline

Den 15. november 2018 - kun rubriktekster

Opsætning og Grafisk design

Anette Kirk Jepsen

Oplag

750 stk.

Kirkelig vejviser

Velling kirke er åben

alle dage fra kl. 8.00-16.00.

Sognepræst Vivian Linnebjerg

Tlf. 97 32 16 18, Mail: vrl@km.dk

Træffes på telefon, mail eller i præstegården. Mandag fri.

Graver Maja O. Hansen

Tlf. 23 70 18 57, Mail: vellingkirke@mail.dk

Træffetid tirsdag-fredag kl. 9.00-15.00

Menighedsrådet:

- * **Formand** Olav Kristensen, Velling Kirkeby 2a, Velling. Mail: olk@city.dk
- * **Næstformand og kontaktperson** Ellen Lundsgaard Haubjerg, Velling Kirkeby 15, Velling. Mail: el.lundsgaard@gmail.com
- * **Kirkeværge** Lisbet Kirk, Velling Kirkeby 6, Velling. Mail: lisbetkirk@yahoo.dk
- * **Kasserer** Annette Jeppesen, Skraldhedevej 15, Velling. Mail: tanabyg@gmail.com
- * Inge-Lise Kristensen, Velling Kirkeby 29, Velling. Mail: ingelise.henning@gmail.com
- * Lotte Møller, Velling Kirkeby 227, Velling. Mail: lotte@frikvarter.eu

Nyt fra Menighedsrådet

Nyt menighedsråd

Den 18. september blev der afholdt opstillingsmøde i forbindelse med menighedsrådsvalget (i november). Seks kandidater blev opstillet, og de modtog alle valg. Det betød, at der ikke var kampvalg.

Det nye råd har konstitueret sig og fordelt posterne, som det fremgår herunder. Ann Vestergaard Holm er suppleant. Graveren er medarbejderrepræsentant, og præsten er født medlem.

Julebudet til dem, der bygge

...fortsat fra side 1

Hjertets ret til at kæmpe og vinde

Jeg forstår godt, at vi mennesker søger at finde grundfæste, og jeg kan også godt se, hvor skoen trykker. Og selvfølgelig kan en canadisk psykolog og såmænd også en dansk af slagsen – Brinkmann – komme til i en moralsk forvirret samtid. Fair nok. Men ifølge Henriksen gør populærpsykologerne ikke andet end at oversætte de bibelske grundbegreber, så de stemmer overens med nutidens videnskabelige indsigter i menneskets hjerne og adfærdspsykologi. Eksempelvis påpeger Peterson, at mennesket som det eneste dyr er bevidst om sig selv og derfor også klar over sin egen utilstrækkelighed. Men han er påpasselig med ikke at benævne dette med et religiøst begreb = synd, hvad det jo godt kunne kaldes og retteligt hedder i kirken!!!!

Fred til at stride vor strid med mod

"Hos Peterson er der masser af common sense og kulturkonservative ind-

Julebudet til dem, der bygge

sigter. Men det er også karakteristisk, at Peterson, Brinkmann og hvad de ellers hedder, er eksponenter for en rationel nyttetænkning, en optimering af den enkeltes ydeevne, som forsøger at tappe fra kristendommen og evangeliet uden at forstå eller drage konsekvenserne af dets radikalitet. For det kan da godt være, at mennesket er et flokdyr, som blandt andet stimler sammen for fødderne af guruen, men så er der den uudgrundelige faktor, det sandt menneskelige, som gør, at vi aldrig kommer til at leve efter 12 regler for livet. Både Brinkmann og Peterson er interessante vidnesbyrd om en gryende moralsk vending, som kommer i mange skikkelser. Men den ægte vare, som leveres i kirker over hele verden hver eneste søndag, er både langt mere radikal og opbyggelig". (Kommentar i KD side 2 den 8.11. 2018). Tak til Johannes Henriksen!!!!!!

At være menneske er både ulideligt let og forfærdeligt svært. I julen bliver vi, mere end resten af året, mindet om, at der er mennesker, der befinder sig her i mørket og dødens skygge. Måske gør vi også selv til tider, eller vi kender til nogen. Der er kampe at kæmpe, og der er stride, som kræver mod og hjerteblood. Og hjertet har stadig ret til at vinde.

Favn kun trøstigt, hvad Gud har givet, løft dit hoved og tak for livet

Nu kommer jeg til det: Hvad jeg **ikke** forstår det er, at vi bliver ved med at tro, at vi kan reparere os selv (i kirken hedder det frelse) med videnskab og nyttetænkning, alt imens lyntoget raser derudad og flere og flere falder fra, og vi bliver mere

og mere immune over for tabene undervejs, og vi kommer længere og længere væk fra det sandt menneskelige. Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke vil vide af de bibelske grundbegreber, som forlener os med et sprog, der kan rumme alt, hvad vi mennesker er og alt, hvad livet gør os til, for det hører med til ligningen, at vi hen ad vejen også bliver til noget, vi ikke ville være. Vi styrer ganske enkelt ikke selv, hvem vi er.

Jeg ved ikke, om jeg skal grine eller græde over, at den får for fulde gardiner på det religiøse trosbarometer denne ene gang om året. En jomfrufødsel, et barn i et fodertrug, beskidte udstødte dyr, datidens astrologer, der finder vej ved at se op i stedet for frem for sig, hærskarers hære af engle, der viser sig på en mark, Vor Herre bevares – juleaften tager vi det hele ind uden sædvanlig snusfornuft og "det er videnskabeligt bevist". Hvorfor? Jeg kan kun tro, at der dybt i os er en længsel efter at tro på mere og andet end det, vi kan se og sige os selv og hinanden...

Nu har jeg her, i overskrifter, citeret salme 129, Julebudet til dem, der bygge, for jeg insisterer på, at den skal synges netop juleaften. Fordi det er den ægte vare – på alle måder opbyggelig og fyldt med åndelig føde, som vi kan leve på, indtil det bliver den tid på året igen.

Glædelig jul fra
Vivian